

Musiki Mecmuası

The Music Magazine

Aylık Müzikoloji Dergisi

İstanbul - 1948



EDUARD STRAUSS'UN "ABDÜLAZİZ HAN'A İTHAFEN
BESTELEDİĞİ "HULDIGUNGEN" (Arzi Tâzimat)
Adlı Eseri Kapağı

E. Strauss'un Sultan Abdülaziz'e İthaf Ettiği Beste



Ekim, Kasım, ARALIK 2006 • Yıl: 59 • No: 477 • KDV Dahil 7.50 YTL.

59.YIL

E. Strauss'un Sultan Abdülaziz'e İthaf Ettiği Beste

Prof. Dr. Ömer EĞECİOĞLU

19. yüzyılın ikinci yarısı Viyanalı Strauss ailesinin ününün küresel boyutlara eriştiği, valsin tam bir çılgınlık haline dönüğü bir zamandı. Bu yüzyılda ünlü besteciler genellikle hükümdarlara ve soylulara ithafen eserler besteleyip, karşılığında ya parasal ya da ünvan/madalya şeklinde ödüllendirilmeyi beklemişlerdir. Bunun sadece müzik alanında değil, diğer sanat alanlarında da geçerli bir uygulama olarak ta eskilerden 20. yüzyıla kadar süregeldiğini biliyoruz.

Bu nedenle ünlü Strauss ailesi ile Osmanlı padişahları arasında gerçekleşmiş olabilecek bu türden ithaflar, müzik tarihi açısından önem taşiyor. Bazı yanlış ve eksiklikleri düzeltip bu konudaki bilgimizi bütünlüğe de söz konusu: Strauss ailesi ile Abdülmecid arasındaki yanlış bilinen ithaf konusu üzerinde daha önce Musiki Mecmuası'nda yazmıştık.¹ Bu konuların arşivsel önemi yanında, 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının, batı kültürü gözünde nasıl değerlendirildiği konusunda bize kazandırdıkları da var.

Strausslar'ın dünya müzik ve dans kültürünün rakipsiz ustaları oldukları bu devirde, Osmanlı hanedanında başa gelen padişahlar ve sultanat sürdürükleri seneler sırasıyla şöyle:

- II. Mahmut (1808–1839)
- Abdülmecid (1839–1861)
- Abdülaziz (1861–1876)
- V. Murad (1876–1876)
- II. Abdülhamid (1876–1909)

Sanatçıların hükümdarlara ithafen besteledikleri eserler için en elverişli görünen zaman, hükümdarların sultanata çıkış (cülaus), cülaus yıldönümü kutlama vesilesi, sultanat sürecinde kazanılan bir zaferin kutlanması gibi nedenler olmuştur.

32. Osmanlı padişahı Abdülaziz (1830–1876) müziğe ve sanata oldukça düşkündü. Belki kardeşi Abdülmecid'in zamanında başlayan batılılaşma çabaları, onun tahta kaldığı dönemde aynı hızla devam etmedi, ama Abdülaziz müzik alanında kişisel yeteneğini, bestelediği birkaç batı ve Türk müziği deneyleri ile orta-



32. Osmanlı padişahı Abdülaziz ya koymuştu.

32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz

Abdülaziz'in tahta çıktığı 1861 yılında ona ithafen yazılmış eserler arasında örnek olarak Mizika'yı Hümayun'un başı Callisto Guatelli'nin Aziziye marsını (Marş-ı Sultanı) sayabiliriz.

Bundan on sene kadar sonra da Strauss kardeşlerin en küçüğü olan Eduard Strauss, Sultan Abdülaziz'e ithafen *Huldigungen-Walzer* (Op. 88) adlı bir eser yazmıştır. Bu eserin bir kopyasını bu makalenin sonuna eklemektedir. Osmanlı arşivlerinde bulunan bir belge de, eserin padişahına zaman ve hangi kanallarla gönderildiğini saptamamıza yardım ediyor. Fotoğraflardan Abdülaziz'in de çok büyük bir olasılıkla bu eser karşılığı Eduard Strauss'u bir Mecidiye nişanı ile taltif ettiğini çıkarabiliyoruz. Bu sonuca varmak için elde yeterince veri olmasına rağmen, Osmanlı arşivinde hem bu nişanın beratinin hem de Strauss'un mektubunun yeri şimdilik bilinmiyor.

Eduard Strauss'un müzik dünyasında ve Viyanalı Strauss ailesi içinde ilginç bir konumu var. *Huldigungen-Walzer* ile ilgili belgeler hakkında bilgi vermeden önce ünlü Strauss kardeşlerin hayatlarına kısa bir göz atalım.

Viyana, Vals ve Strausslar

Besteci ve orkestra şefi Josef Lanner ile birlikte vals müziğinin yaratıcısı ve dünyaya tanıtıcısı olma şerefini kazanan

Johann Strauss (baba) (1804–1849), Viyanalı bir meyhane sahibinin oğlu. Müzik dünyasında Strauss Hanedanı olarak kabul edilen besteciler Johann Strauss (baba) ve doğal yetenekli üç müzisyen oğlu, Viyana/vals/Strauss kelimelerinin ne redeye eşanlımlı algılandığı dünya çapında bir vals krallığı ve küresel bir müzik endüstrisi kurdular.

İkinci Kuşak Müzisyen Strausslar

Strauss ailesinin bireyleri, besteciliklerinin yanı sıra Strauss Orkestralı'nın yönetici ve şefleri olarak vals, polka ve dans müziği endüstrisinin sahipleriydiler. 19. yüzyılın ikinci yarısını kapsayan zaman içinde dünya çapında üne sahip varlıklı bugünkü deyimle süper starlar olarak yaşadılar. Bu ikinci kuşak Strausslar şöyledir:

- Johann Strauss (1825–1899)
- Josef Strauss (1837–1870)
- Eduard Strauss (1835–1916)



Johann Strauss (baba)nın oğulları Eduard, Josef Strauss'u bir arada gösteren foto-montaj. Strauss kardeşlerin kendi aralarında lakapları Edi, Şani (Schani) ve Pepi idi. Wiener Stadtbibliothek.

Johann Strauss (Oğul)

Johann Strauss (baba), zaten Vals Kralı olarak tanınıyordu ancak Johann Strauss (oğul) babasını da geçerek, hem vals hem de opera bestecisi olarak o kadar büyük bir üne kavuştu ki, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Vals Kralı denince akla ilk gelen artık o idi. Strauss ailesi, baba Stra-

uss'tan başlayarak hem valsi dünyaya tanıttılar, hem de bu formda ölümsüz eserler yaratırlar. Bu yapıtların arasında en ünlüleri şüphesiz Johann Strauss (oğul)'un çok sevilen Op. 314 Mavi Tuna Valsi, Avusturya imparatoru Josef Franz için yazdığı Op. 437 İmparator Valsi ve Op. 325 Viyana Ormanlarından valsidir.

Op. 352 Yarasa ve Op. 418 Çingene Baron da Johann Strauss (oğul)'un günümüzde dünyaca sevilen operaları arasındadır.

Genç Johann daha 19 yaşında kendi orkestrasını kurdu: Bu şekilde Viyana'da babasının hem besteci hem de orkestra şefi olarak rakibi oldu. Babasının 1849 yılında ölümünden sonra da, Viyana tarzının büyük ustası olarak ünү büydü. Johann Strauss (oğul) tarihe, 19. yüzyıl ikinci yarısının rakipsiz vals ve operet bestecisi olarak geçti. Kardeşleri Josef ve Eduard ise şef olarak Strauss adı altında kurulmuş olan ve dünyanın dört bir tarafında çalan orkestralara yönettiler.

Josef Strauss

Valsin Schubert'i olarak tanınan Josef'in üstün yeteneği, Johann tarafından da kabul edilmişti. Kardeşler arasında takma ismi Pepi olan Josef için Johann:

"Pepi, ikimiz arasında en yetenekli olanıdır. Ben sadece daha popülerim..." diyordu.

En iyi bilinen eseri Op. 164, Avusturya Köy Kırlangıçları'dır. (Dorfschwalben Aus Österreich). Johann ile birlikte bestelediği Pizzicato Polka da sevilen eserlerindendir. Besteleri genellikle kardeşlerinininden daha ağır ve hüzünlüdür.

Johann 1853'te ağır hastalandığında Josef, büyük Strauss Orkestrası'nın şefliğini istemeyerek yüklenidi. Vals delisi Viyana halkı, Josef'in bestelerini de Johann'inkiler kadar beğeniyorlardı. Josef mühendislikten aile mesleği olan dans müziği besteciliğine bu şekilde atıldı. Vals, polka, kadril gibi üçüze yakın parça besteledi.

En küçük kardeş olan Eduard, Viyana dinleyicilerine, 1859 yılında, her üç kardeşin kendi orkestraları ile yer aldığı bir konserde şef olarak tanıtılmıştı. Josef 1870'de daha henüz 43 yaşında iken yaşı-

ma veda etti. Josef'in ölümünden sonra, Johann'ın kendisini opera besteciliğine vermesi sonucu, büyük Strauss Orkestrası 1870 yılından 1901'de dağılmasına kadar olan sürede tamamen Eduard Strauss'un yönetiminde kaldı.

Eduard Strauss

Eduard Strauss 1835 senesinde, yani ağabeyi Josef'ten 8, Johann'dan da 10 senen sonra Viyana'da doğdu. Daha küçük yaşta belirgin olan dil öğrenme yeteneği nedeni ile önceleri diplomat olmaya heves ediyordu. Gelgelelim diplomat olmak yerine onun da kaderinde ağabeyleri gibi müzisyen olmak vardı.

Ne yazık ki ağabeylerinin aksine, ilham perisi yüzüne pek gülümsememişti. Eduard'ın olağanüstü bir besteciliği yoktu. Çok iyi bir müzik eğitimi almıştı. Harp ve gayet güzel keman çalıyordu. Orkestra şefi olarak da yetenekli ve gösterişliydi. Eduard bu nedenle bestelerinden değil de daha çok büyük Strauss Orkestrası'nın son şefi ve yöneticisi olarak ün kazandı.

Müzisyen Olarak Eduard Strauss

Hem babanın hem de kardeşlerinin doğuştan gelen inanılmaz beste ve melodi gücü ile karşılaşılırınca, bu müzik ile yoğrulmuş aile içinde Eduard'ın besteci olarak nitelikleri, onu ancak en son sıraya yerlestirebiliyor. Gerçek dehanın göstergelerinden olan hassasiyet ve ince ruh yapısı, Eduard'da kardeşlerinde olduğu kadar gelişkin değildi. Müziğe yakışında zamanın kalıplarının dışına çıkmakta zorlandığını söyleyebiliriz.

Eduard Strauss da kardeşleri gibi valsler, polkalar ve kadrillerden oluşan üçüze yakın dans müziği eserinin bestecisidir. Bunlar arasında en iyi bilinen hayatı 1869 yılında bestelediği Op. 45 Yol Aşın! (Bahn Frei!) adlı polkadır. Diğer popüler eserleri arasında Op. 79 Doktrinen, Op. 150 Das Leben ist doch schön, Op. 137 Verdicte, Op. 147 Fatinitza, Op. 272 Myrthenzauber, Op. 75 Fesche Geister valsleri; Op. 223 Chére amie, Op. 83 Amors Gruss, Op. 73 Auf und davon, Op. 70 Mit Dampf polkaları; ve Op. 14 La Belle Hélène, Op. 134 Carmen kadrilleri vardır.



Eduard Strauss'un en iyi bilinen polkası

Op. 45 "Yol Aşın!"ın kapak sayfası
(Bahn Frei!), Viyana, C. A. Spina,
1869)

Orkestra Şefi Olarak Eduard Strauss

Eduard orkestra şefi olarak ağabeyi Johann'ı taklit etmeyeceğini çekmiyor. Hatta bazı eleştirmenlere göre Johann'dan daha iyi, en azından daha ihtişamlı bir orkestra şefi idi. Strauss ailesinin Viyana'yı çalkalayan sihirli havasını –kendisi buna sahip olmasa bile– dinleyicilere aktarmak yeteneğine haydi haydi sahipti. Konserlerini hinca hinca dolduran dinleyiciler için de bu yeterli oluyordu. Zaten zamanında Viyana dinleyicisi de bir Strauss'un müziğini öbüründen pek ayırmaya zahmet etmez olmuş, Strauss imzası bir marka gibi görülmeye başlanmıştı.

Kardeşleri ile Karşılaştırmaya

Eduard bir müzisyen olarak için kendi yetersizliğinin farkındaydı. Kendisini kardeşleri ile karşılaştırıldığında onların klâsında bir besteci olmadığını anlayacak kadar müzik bilgisine sahipti. Aradaki farkı anlaması onu sonraları müzikten çok gösterişe meraklı, ticarî yanı sanat yanına ağır basan, fiyakalı, popüler, ama ezik, hırçın ve kendini beğenmiş bir insana dönüştürdü. Şu bir gerçek ki, kardeşleri ile karşılaşmak bahtsızlığını uğramamış bir müzisyen olsaydı, bugün eserlerine mutlaka daha sıcak bakılacaktı.²

Edi'nin Popüleritesi

Kardeşlerinin "Edi" dedikleri Eduard, kendine has davranışları, karizması ve şehrin en ünlü orkestrasının başı olarak halktan ve basından gördüğü büyük ilgi ile hızla Viyana'nın en popüler şahıslarından biri oldu. Giyimine kuşamına çok dikkat ediyor, her yerde tanınıyor, toplantılar da aranıyordu. Sosyetenin de gözdesi idi. Ayrıca Strauss Orkestrası'nın başı olarak da Strauss ailesi için adeta para basıyordu denebilir.

Edi ve Johann

Edi, zamanla orkestranın repertuarına kardeşlerinin yapıtları yanında yavaş yavaş kendi parçalarını da dahil etti. Şahsi popüleritesi bu parçaların sevilmesi için yeter de artar bir neden olmuştu. Yazdığı valsler ve polkalar da temiz ifade edilmiş, sevilebilen parçalardı. Evet, belki kardeşlerinin, özellikle Johann'ın ölümsüz yapıtlarının eline su dökemeyecek bestelerdi bunlar, fakat hiçbir zaman da kaliteleri belli bir düzeyin altına düşmedi. Hatta hızlı-polka (polka-schnell) adı altında bilinen polka cinsi Eduard Strauss'un meşhur ettiği bir polka tarzıdır.

Edi kardeşlerinin müziği ile karşılaşlığında kendi bestelerinin oldukça sıradan çalışmalar olduğunu biliyordu. Karakter olarak bu farkı hazmedebilecek bir yapıya da sahip değildi. Kardeşi Johann ile olan ilişkisi, bu fikir ile yavaş yavaş bozuldu, zehirlendi.

Eduard Viyana'da zamanla kardeşi Johann'dan daha popüler hale gelmişti. Bu na rağmen Johann'ın yaradılışı kıskançlıktan uzaktı ve Eduard'ı kıskanmak akıldan bile geçmiyordu. Kardeşi ile arasındaki açılmasını da hiçbir zaman istemedi. Edi'ye şöyle yazıyordu:

"Herşeyi karanlık görüyorsun... Hep sana zarar vermek istediğimi düşünüyorsun. Bu saçma fikirleri kafandan çıkar. Ne zaman yeteri kadar olgunlaşip kardeşinin sana düşman olmadığını anlayacaksın?"³

Johann hayatının sonuna kadar Edi'yi hoş tutmaya çalıştı. Ona karşı hem manen hem de maddeten soylu ve cömert davranışlara devam etti. Johann kendi bestelediği müziğin ölümsüzlüğünden emin bir besteciydi. Kardeşini çekememekle etmedi

yor, Edi'nin Viyana'daki geçici şöhreti onun hiçbir şekilde keyfini bozmuyordu. Kendisini bazen şakacıkta "Ben Edi'nin kardeşim" diye tanıttırdığı da bilinir.

Johann



"Kikeriki" mizah magazininin 4 Mart 1875 sayısında çıkan bir karikatür. Johann Strauss (oğul) muhteşem bir buket, kardeşi Eduard Strauss ise cılız bir çiçek olarak gösterilmiş.

Alındığı kaynak: "Johann Strauss, Weltgeschichte im Walzertakt", Marcel Prawy, Fritz Molden, 1975, s. 132

Eduard'ın Huzurunda Çaldığı Soyular

Eduard Strauss kendi anılarında⁴ yazdığını göre, 23 yılda yaptığı turnelerde Avrupa ve Amerika'da toplam 840 şehirde konserler verdi. Yine Eduard'ın anılarına göre 1870–1900 seneleri arasında büyük Strauss Orkestrası şu hükümdar ve soyluların huzurunda calmak şerefini de kazandı: Brezilya kralı Dom Pedro ve kraliçesi Gemahlih, Fransa kraliçesi Eugenie, Almanya kralı 1. Wilhelm ve kraliçesi Augusta, Almanya kralı 2. Wilhelm, Büyük Britanya kraliçesi Victoria, Büyük Britanya kralı Edward ve kraliçesi Alexandra, İtalya kralı Viktor Emanuel, Saksonya

kralı Albert ve kraliçesi Carola, Saksonya kralı Georg, İspanya kralı 12. Alfons, Württemberg kralı Frederik, Danimarka kralı Christian, Lüksenburg dükü Adolf, Lüksenburg dükü Hessen, Bulgar prensi Ferdinand, Saksonya-Coburg-Gotha dükü Alfred, Misir Hidivi Abbas Paşa, Oldenburg prensi Nikolas, Prusya prensi Albrecht, Saksonya-Meiningen dükü 2. Georg.

Eduard'ın ABD Turneleri

1890 senesinde Eduard orkestrasını bir ABD turnesine çıkardı. Seksene yakın şehirde yüzlerce konser verdiler.⁵ ⁶ Eduard orkestranın Amerika turnesini 1900 senesinde tekrarladı. Yüzden fazla şehirde konserlerin verildiği bu ikinci turne başarısız sayılmazdı ama yenidünya dinleyicilerinin vals müziğine eski hayranlığı da kalmamıştı artık. Strauss'un bu turunun sadece ve sadece ticari nedenlerle yapıldığı hemen anlaşılmıyordu. New York Times gazetesi Strauss Orkestrası'nın Metropolitan Opera'da verdiği büyük konser için:

"Dinleyici çok ama eski heyecan yok." diyor, programdaki dokuz parçadan dördünün Eduard Strauss'a ait olmasını kınıyor, dinleyicilerin programda Johann Strauss'un valslerine yeteri kadar yer verilmemesini eleştirdiğinden bahsediyor. ⁷ Eduard turnenin bitiminde Viyana'ya döndükten sonra Strauss Orkestrası'ni dağıttı.

Bu 19. yüzyılın ve valsın egemen olduğu bir devrin sonunu noktalıyor artık.

Johann'ın Ölümünden Sonra Edi

Ancak Johann'ın ölümünden sonra Edi, kardeşine duyduğu kıskançlığı tam anlamda ifade edebildi. Nasıl mı? Bazı kaynaklara göre Johann'ın basılmamış olan bütün elyazması bestelerini ve orkestra uygulamalarını bir bir yaktı! Bilinen şu: Josef ve Eduard aralarında bir anlaşma yapmışlardı. Diğer bestecilerin eline düşmesini önlemek için aralarında kim daha uzun yaşarsa, öbürünün eserlerini imha edecekti. Bunu Eduard'ın 1906 yılında bastırıldığı anılarında bulmak mümkün.⁸ Ne yazık ki, Eduard bu verdiği sözü tuttu! Büyük bir ihtimalle Johann'ın eserleri de bu kıymada yerlerini aldılar.

³ "Johann Strauss, The End of an Era", Egon Gartenberg, The Pennsylvania State University Pres, 1974, s. 204.

⁴ "Erinnerungen", Eduard Strauss, Franz Deuticke, Leipzig ve Viyana, 1906, s. 131

⁵ "Johann Strauss, The End of an Era", Egon Gartenberg, The Pennsylvania State University Pres, 1974, s. 206.

⁶ "The Waltz Emperors: The Life and Times and Music of the Strauss Family", Joseph Wechsberg, G.P. Putnam's Sons, New York, 1973, s. 158.

1906 yılında Viyana'da bir fırın fabrikasının ocağında gerçekleştiği bu intikam furyası tam iki gün sürdü. Eduard'ın buraya sandık sandık taşıttığı müzik dünyası için paha biçilmez değer taşıyan bu nota ve belgeler böylece yok oldu.^{9 10}



Eduard Strauss saray üniforması ve takmaya pek meraklı olduğu madalyaları ile.

Alıntı Kaynağı: Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek.

Eduard'in Ünvan Düşkünlüğü

Eduard Strauss kendini beğenmiş bir insandı. Ünvana, nişan ve madalyalara da pek düşkündü. Bu madalya düşkünlüğü Johann'ın da son yıllarda bir tutkusu olmuştur.¹¹

Eduard Strauss'un Abdülaziz tarafından Abdülmecid'in zamanında tesis edilen İftihar Nişanları'ndan birisi ile taltif edildiğini Eduard'in madalyalı fotoğraflarına dikkatlice baktığımız zaman görebiliyoruz. Hatta bu nedenden, Norbert Linke'nin kitabında verilen madalyalı fotoğrafın çekildiği tarihin 1872'den daha sonra olması gerektiği anlaşılıyor. Her şeyden önce Eduard'in Huldigungen-Walzer'in ilk baskısı ancak 1872'nin sonunda C.A. Spina tarafından Viyana'da yayınlanmıştır.¹² Saraya gelmesi de aşağıdaki Osmanlı Arşivi belgesinin çevirisinden anladığımız

üzere 1873'ün başını bulmuş. Bu nişanın Eduard Strauss'a 1872 değil de 1873 yılında verildiği en akla yakın gelen olasılıktır.



"Eduard Strauss nach der Ernennung zum k. k. Hofball-Musicedirektor, 1872"

Zeitgenössische Fotografie, Historische Foto-Sammlung Arnold Linke, Celle.

Alındığı Kaynak: "Johann Strauss (Sohn)", Norbert Linke, Rowohlt Monographien, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1982, s. 93.



Mecidiye nişanı (solda) ve Eduard Strauss'un bu makalede verilen fotoğraflarda taktığı madalyaların büyütülmüş fotoğrafları (ortada ve sağda). Madalyanın

yedi köşeli yıldız yapısı ve diğer detayları her iki resimde de görülebiliyor.)

Eduard ne yazık ki anılarında¹³ taltif edildiği Mecidiye nişanı hakkında bir bilgi vermiyor. Anılarının sonunda yer alan madalyalı resminde yakasında toplam 9 madalya ile poz verdiği gördüğümüz halde yazılarında bu madalyaların hiç birinin verilişi ile ilgili bilgi bulamıyoruz.

Eduard Strauss'un Ölümü

Eduard Strauss 15 Mart 1835 yılında doğmuştur. 29 Aralık 1916'da Viyana'da 81 yaşında öldü. Gazeteler Eduard'in ölüm haberini:

"Vals Kralları'nın sonucusu da bu dünyadan ayrıldı."¹⁴ şeklinde verdiler. Eduard bütün popülerliğine rağmen her zaman ağabeylerinin gölgesinde kaldı. Belli bir ustalık sahip ama klişeden kopamamış olarak nitelendirilen eserler besteledi. Ama bir icracı olarak sahnede en az onlar kadar etkiliydi.

Osmanlı Arşivi Belgesi

Gelelim Eduard Strauss'un Sultan Abdülaziz için yazdığı esere. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü görevlisi değerli araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Selman Can, 2006 Ağustos tarihinde İstanbul'da görüşüğümüzde, yardımını esirgemeyip bana Sultanahmet'teki Osmanlı Arşivi'nde bir elektronik tarama yaptı ve burada kopyası verilen belgeyi buldu.



Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Sultanahmet Belgenin Osmanlı Arşivindeki Künyesi:

HR-TO, Dosya: 107 Gömlek: 79, Tarih: 26-12-1872)

⁹ "Johann Strauss, The End of an Era", Egon Gartenberg, The Pennsylvania State University Pres, 1974, s. 202.

¹⁰ "The Waltz Emperors: The Life and Times and Music of the Strauss Family", Joseph Wechsberg, G.P. Putnam's Sons, New York, 1973, s. 158.

¹¹ "The Waltz Emperors: The Life and Times and Music of the Strauss Family", Joseph Wechsberg, G.P. Putnam's Sons, New York, 1973, s. 155.

¹² "Verzeichnis Samtlicher Werke von Josef und Eduard Strauss", Alexander Weinman, Musikverlag Ludwig Krenn, Viyana, 1967, s. 44

¹³ "Erinnerungen" Eduard Strauss, Franz Deuticke, Leipzig ve Viyana, 1906.

Bana çevirisini de yaptığı bu belgeye göre, Miladi 6 Ocak 1873 tarihinde, Osmanlı-Viyana sefaretinden, padişah için bestelenmiş ve kendisine takdim olunmak üzere Eduard Strauss'un bir Vals notası gönderilmiştir. Belgenin kendisi şöyle:

"Makâm-ı nezâret-i celîle-i hariciyeye fi 26 Kânûnuevvel sene 1872 tarihiyle Viyana sefaret-i senniyesinden vârid olan tahriratın tercemesidir.

Huzûr-i şevket mevhûr hazret-i padışâhiye takdim olunmak üzere Mösyo Eduard Strauss Bey tarafından nâm-ı nâme-i hazret-i mülükâneye olarak tertip ve inşad olunmuş olan vals notası leffen takdim-i süb-i âli-i nezâret penâhileri kılınmış olmağın ol bab da..."

Abdülaziz'e İthaf Edilen Vals

Eduard Strauss'un eserleri arasında Op. 88 olarak yer alan Huldigungen-Walzer (Arz-ı Tâzimat Valsi olarak çevirebiliriz.) notasının piyano partisyonunun C.A. Spina, Viyana tarafından 1872 Kasım-Aralık aylarında, parçanın orkestra uyarlamasının ise aynı yayinevi tarafından 1873 Mayıs ayında yayınlandığını biliyoruz.¹⁵

Nihat Ergin'in "Yıldız Sarayında Müzik" kitabında¹⁶ bu notanın katalog kayıtları, kitabı saraya ithaf edilen elyazması batı müziği besteler bölümünün girişinde, "Abdülaziz'e ithaf edilen Huldigungen Walzer, 700B/329 ve 781/240 envanter numaralarında kayıtlı olarak 2 nüshadır" şeklinde (bestecisi belirtilmeden) verilmiştir.

Bu makalenin sonunda kopyası verilen nota, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde envanter numarası 700B/329 olarak bulunmaktadır. Mor renkli dış cilt kapaklı Abdülaziz'in altın yıldızlı tuğrası ile süslenmiştir.

Ayrıca notanın kendi baş sayfası ve bunu takip eden 10 sayfa notadan oluşmaktadır. Viyana, C.A. Spina yayinevinin

de baş sayfada görmek mümkün. Notanın kapak sayfasındaki ithaf, Eduard Strauss tarafından, "Arz-ı Tâzimat Valsi, Majesteleri Sultan Abdülaziz Han'a sonsuz hayranlık ve derin saygımla." şeklinde yapılmış.¹⁷



Eduard Strauss'un Sultan Abdülaziz'e ithaf ettiği Op. 88 Huldigungen-Walzer'in Abdülaziz'in tuğrasını taşıyan dış cilt kapaklı. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Envanter no: 700B/329.

O zamanki valslerin genel biçiminde bestelenmiş olan eser bir giriş, birbirine yakın temalar üzerinde tasarlanmış beş Vals ve genişletilmiş bir Koda'dan oluşmaktadır. Valsler birbirine ara geçiş olarak kullanılan dört ölçülü küçük kadanslar ile bağlanmıştır. Parçanın giriş bölümünün 44 ölçü sürdürüğünü ve bu bölümün vals tempusu olarak beklediğimiz _ yerine dört-dörtlük olduğunu görüyoruz.¹⁸ Bu zaman ölçüsü değişikliği Eduard'a özgü bir yaklaşım tarzı değil; zamanın dans müziği yazımında bu cins çeşitlilik, giriştan sonraki valslerle bir kontrast havası yaratmak üzere oldukça sık kullanılan bir uygulama. Örneğin Johann Strauss (oğul)un dünyaca ünlü Mavi Tuna Valsi de, vals tempo-

suna dönüşmeden önce 6/8 zaman ölçü sünde yazılmış uzunca bir girişle başlıyor.

Diğer İthaflar

Eduard Strauss'un 1872 yılında Sultan Abdülaziz için yazıp Viyana Sefareti'nden kendisine takdim olunmak üzere gönderdiği eser olan Op. 88 Huldigungen-Walzer'in öyküsü ve bestecisinin ilginç karakteri böyle.

Elimizdeki resimlerden, Eduard'in bir Mecidiye Nişanı ile taltif edildiği, nişanın büyük bir olasılıkla 1873 yılında verildiği sonucuna varıyoruz. Bu nişanın beratinin da Osmanlı arşivinde bulunması, bu çalışmayı tamamlayacak bir öğe olacak diye düşünüyorum. Hatta buna, Eduard'in saraya yazmış olduğu mektubun kendisi de eklenirse, bu araştırmayı dört başı mamur hale getirecek.

Viyanalı Strausslar'ın Osmanlı padışâhları ile olan öyküsü burada bitmiyor. Baba Strauss'un Osmanlıların ileri gelenleri için bestelediği müziğin yanı sıra bir de "Türk Valsi" bestelediğini biliyoruz. Ama daha önemlisi Vals Kralı'nın kendisi Johann Strauss (oğul)'un Osmanlı hanedanı ile olan ilişkisi.

Her ne kadar Johann Strauss (oğul) hayatının ileri yıllarda madalya ve unvan toplamakla ilgilenmeye başlamışsa da, kendi sinin Sultan Abdülmecid'e bir parça ithaf ettiği şeklindeki folklor statüsündeki bilgi yanlıştır.¹⁹

Vals kralı, Abdülmecid'in ölümünden uzun seneler sonra, Sultan II. Abdülhamid'e ithafen bir şaheser besteledi. Pek bilinmeyen bu eser ve karşılığında Johann Strauss (oğul)'a II. Abdülhamid tarafından verilen 3. dereceden Mecidiye Nişanı, Strauss ailesi ve Osmanlı hanedanı ile ilgili ilerideki bir başka yazımızın konusu olacak.

¹⁵ "Verzeichnis Samtlicher Werke von Josef und Eduard Strauss" Alexander Weinmann, Musikverlag Ludwig Krenn, Viyana, 1967, s. 44.

¹⁶ "Yıldız Sarayı'nda Müzik: Abdülhamid II Dönemi", Nihat Ergin, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları / 2267, 1999, s. 104, 116.

¹⁷ "Huldigen Walzer für das Pianoforte, componirt und in tiefer Ehrfurcht gewidmet, Seiner Kaiserlichen Majestät dem Sultan Abdul-Aziz-Khan von Eduard Strauss, K.k. hoffbalmusik-Director."

¹⁸ Bu beste hakkında, marş konusunda ihtisası olan sayın Etem Ruhi Üngör şu açıklamayı yapmıştır: Eser, 1+5+1 (7 bölümlük) düzeli üzerine kurulmuş olup, ilk birinci bölüm marş tempolu ve sonraki 5+1 bölümü vals tempusu üzerine bestelenmiştir. Asıl ithaf bölüm, eserin bu birinci bölüm elbette ki Padişah'a hitap edişte marş temposunun daha yakışık alacağına isabetli düşünülmüştür. Marş temposundaki birinci bölüm (Türk Marşı) olarak değerlendirilmelidir. Eserin son bölümü olan 5+1'lik bölüm vals bölümü de bestenin süs kısmıdır.

¹⁹ "Sultan Abdülmecid ve J. Strauss", Ömer Eğecioğlu, Musiki Mecmuası, No: 474 (Özel Sayı), 2006, s. 6-37.

HULDIGUNGEN.

WALZER

für das Pianoforte

componirt und

SEINER KAISERLICHEN MAJESTÄT

DEM SULTAN

ABDUL-AZIZ-KHAN

in ließter Ehrfurcht gewidmet

von EDUARD STRAUSS,

K. k. Hofballmusik-Director.

Eigenth. für alle Länder mit Vorbehalt aller Arrangements
Eingetragen ins Vereins-Archiv

WIEN, C. A. SPINA

Kk Hof- u. priv. Kunst- u. Musikalien-Handlung
(Med. 1. Cl. der Welt Ausstellung zu Paris 1855)

2

HULDIGUNGEN. WALZER

von
EDUARD STRAUSS.

Op. 88.

INTRODUCCION.

Allegro ma non troppo.

piano.

Poco tasto.
più rit. *pp*

WALZER.

1.



Dal segno al fine,

2.

Gingang. Walzer. 5

6

3.

Walzer.

Eingang.

The musical score consists of five staves of piano music. Staff 1 (top) is labeled "Eingang." and "3.". Staff 2 starts with a dynamic *sf*. Staff 3 starts with a dynamic *sf*. Staff 4 starts with a dynamic *sf*. Staff 5 starts with a dynamic *sf*. The music is in 3/4 time and features various dynamics, including *f*, *sf*, and slurs. The piano part includes both treble and bass clefs.

Eingang.

4.

Walzer.

The musical score consists of five staves of piano music. The first two staves are in 3/4 time, while the remaining three staves are in 2/4 time. The key signature changes between staves. The first staff begins with a forte dynamic (f) and a sharp sign. The second staff begins with a piano dynamic (p). The third staff begins with a sharp sign. The fourth staff begins with a piano dynamic (p). The fifth staff concludes with a piano dynamic (p) and the word "Fine". The score includes various musical markings such as grace notes, slurs, and dynamic changes.

5.

Eingang.**Walzer.**

Eingang.

Walzer.

f

mf

cresc.

f

mf

cre

scendo *f*

Fine

CODA.

9

The musical score for the Coda section of E. Strauss's 'Sultan Abdülaziz'e İthaf Ettiği Beste' is presented in five staves, divided into two systems by a vertical bar line. The first system, starting with a treble and bass clef, uses a 3/4 time signature and a dynamic of *f*. It features a series of eighth-note chords in the bass and sixteenth-note patterns in the treble. The second system, starting with a treble and bass clef, uses a 2/4 time signature and a dynamic of *ff*. This section includes more complex patterns, such as grace notes and sixteenth-note chords. The score concludes with a final dynamic of *ff*.

10

sf

p

p

The musical score consists of five staves of music for piano. The top two staves are in treble clef, and the bottom three are in bass clef. The key signature is A major (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by 'C'). The music is divided into measures by vertical bar lines. The first measure starts with a repeat sign, followed by a bass note. The second measure begins with a forte dynamic (f) and consists of eighth-note chords. The third measure features sixteenth-note chords in the treble clef staves. The fourth measure contains eighth-note chords. The fifth measure concludes with a half note in the bass clef staves.